

BERLIN 4 dage i oktober 2015.

*4 DAGES BUSREJSE tilrettelagt for medlemmer af Foreningen NORDEN i Langeskov.
PRIS KR. 2595,- per person i dobbeltværelse med halvpension. Tillæg for eneværelse kr. 375,-.
AFREJSE Langeskov søndag morgen den 4. oktober 2015. Retur onsdag aften den 7. oktober.*



Brandenburger Tor i Berlin

BRANDENBURGER TOR er imponerende. Det er byens centrum, og sammen med boulevarden Unter den Linden og Rigsdagsbygningen er det Berlins helt store attraktion. Det er her byens borgere samles i store mængder til diverse fejringer, eller når anledningen er en folkelig demonstration. I årene under den kolde krig var en del af Berlin-muren bygget tæt ved Brandenburger Tor, der således blev et symbol på den delte by. Men senere også symbolet for den nyvundne frihed for beboerne i Øst i forbindelse med murens fald i 1989. Det var her fra den gamle byport fra 1791 at billeder af en begejstret og opstemt befolkning udgik til hele verden.

REGERINGS-KVARTERET og store dele af diplomatiet er samlet omkring Brandenburger Tor. Og når det gælder lærestalter, religion, kunst og kultur, så er meget samlet i og omkring den historiske boulevard Unter den Linden - bl.a. de fire store institutioner: Humbolt Universitetet, Berliner Dom, Stats-Operaen og Museums-øen med Alte Nationalgalleri og Bode-museet.



Berliner Dom & Bodemuseet

UNTER DEN LINDEN er en imponerende boulevard i det centrale Berlin. Over mere end 1.5 km strækker den sig fra Brandenburger Tor til Slots-broen ved Berliner Dom. Og den smukke gade var under den kolde krig en del af Øst. Gaden/Boulevarden blev brugt til militærparader og triumftog både i det kejserlige Tyskland og i Hitlers 3. rige. Og i årene efter 1945 var det socialismens storslåede landvindinger, der blev fejret ved parader.



Fra Alexanderplatz i øst til Olympia Stadion i vest gennemskæres Berlin af et stort vejanlæg, der oprindeligt var en del af den gamle *Hærvej*. Og under vores besøg i Berlin vil vores panoramatur med den lokale guide være koncentreret omkring denne city-akse: altså Olympia Stadion i vest og Alexanderplatz i øst.

ALEXANDERPLATZ er opkaldt efter den russiske zar Alexander den Første, der i 1805 besøgte den dengang preussiske hovedstad. I dag er pladsen mødested for alverdens turister på vej til og fra banegården ved Alexanderplatz - en banegård, som ligger meget tæt ved byens rådhus (Rotes Rathaus), og tæt på det 368 m høje Fernsehturm (tv-tårnet i Berlin).



OLYMPIA STADION er beliggende i bydelen Charlottenburg-Wilmersdorf i det grønne område nord for hærvejen.

Oprindeligt blev det opført til Sommer-OL i 1936, hvor Hitler kunne præsentere sig for omverdenen. I dag er der i perioden fra 2000 - 2004 gennemført en modernisering af de stolte bygninger, og i forbindelse med Fodbold-VM i 2006 blev der skabt plads til ca. 75.000 siddende gæster.

Foruden panorama-turen igennem byen bliver der under opholdet i Berlin mulighed for at besøge Det Jødiske Museum i Lindenstrasse og det forhenværende STASI-Fængsel i Genslerstrasse:

JÜDISCHE MUSEUM BERLIN er placeret i en meget speciel bygning fra 2001. Den er lavet som en zig-zag-bygning og bliver i folkemunde kaldet for Blitz (Lynet). Museet fortæller de tyske jøders historie gennem 1000 år (entre).

GEDENKSTÄTTE BERLIN-HOHENSCHÖNHAUSEN er det nye navn for det tidligere STASI-Fængsel. Museet blev indviet i 1994 og har som formål at vise metoderne og konsekvenserne af den politiske straf og undertrykkelse, som foregik under det kommunistiske styre i Østtyskland (entre).

I FÆNGSLET, der nu er et historisk mindesmærke i fredede bygninger, får man adgang til at tale med tidligere fanger. Det er nemlig tidligere fanger, der viser rundt, og de personlige skildringer gør et stort indtryk på de fleste. Så måske kan det fængslende besøg gå hen og blive et evigt minde.



REJSEN ARRANGERES af Foreningen Norden i Langeskov. Nørager Turist er den tekniske leverandør og Just Justesen er turens rejseleder.

PRIS KR. 2595,- pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for eneværelse kr. 375. Prisen inkluderer halvpension og alle udflugter. Dog ikke eventuelle entreer. Halvpension begynder med middag på rejsens første dag og slutter med morgenmad på rejsens sidste dag.

TILMELDING til Just Justesen, tlf. 65 38 25 50. I forbindelse med tilmeldingen betales et depositum på kr. 495,- pr. person. Restbeløbet betales senest fredag den 7. august 2015. Vi skal være mindst 40. Bliver vi flere, får vi et overskud, som vi bruger til mad og drikke undervejs på turen.

BETALING via bank / netbank til JUTLANDER BANK i Støvring: 9805 konto 6752156563.

BEMÆRK Som sædvanlig kører vi i røgfri bus og bor på et røgfrit hotel. Bemærk også, at vi mandag og tirsdag får hjælp af Annette Bruun - vores danske guide i Berlin.

PROGRAM:

- Dag 1 Kørsel Langeskov - Berlin. Vores besøg i Berlin begynder med en sejltur på Spree-floden. Vi sejler fra Schloss Charlottenburg til Berliner Dom (entre)
3 dages ophold på Park Hotel BLUB, Buschkrugallé 60-62, 12359 Berlin.
- Dag 2 Om formiddagen er der bus-panoramatur til Berlins seværdige steder. Efter fælles frokost besøger vi Det jødiske Museum i Lindenstrasse (entre)
Vi slutter dagens oplevelser med at besøge Rigsdagens berømte kuppel (entre), hvorfra der er en fantastisk udsigt over byen.
Tidlig middag på hotellet - og derefter, hvis vejret gør det muligt, kører vi en bustur, som vi kalder "Berlin i aftenlyset".
- Dag 3 Midt på formiddagen besøger vi det tidligere Stasi Fængsel i Berlin (entre). Efter frokost er eftermiddagen til oplevelser på egen hånd i Berlin Øst & Vest. Sidst på efterdagen er der opsamling ved Alexanderplatz og Bahnhof Zoo. Og derfra kører vi til middag og overnatning på hotellet.
- Dag 4 Retur til Danmark. Stop ved grænsen.



Berlin i aftenlyset